

Samenvatting en gespreksvragen

Themadienst 'Hoopvol leven voor de kerk'

15 september 2019



Lezen: Jeremia 29:1-14

Hoopvol leven. Wie kan zonder. Zonder hoop kun je niet verder. Als er geen hoop is, waar leef je dan nog voor. Hoop doet leven.

Is er hoop voor de kerk? We starten een nieuw seizoen, dat doen we vol verwachting en verlangen. We zien uit naar wat God gaat geven in ons midden. Maar we weten ook: de kerk in ons land is heel klein geworden. Het geloof in Nederland zakt nog steeds verder weg uit het leven van mensen. Hele generaties groeien op zonder ook maar enig idee van de God van de Bijbel. En ook wij missen ze, broers en zussen die we niet meer zien, die afscheid hebben genomen, of afscheid aan het nemen zijn van de gemeente. Is er een hoopvolle toekomst voor de kerk?

1. *Vraag: Maak jij je weleens zorgen over de toekomst van de kerk? En waarom?*

Jeremia 29 gaat over een brief aan Joodse ballingen in Babel. Ze zijn weggevoerd uit Jeruzalem door Nebukadnezar, maar daar achter zit God zelf. De ballingschap is Gods oordeel over hun ongeloof en ontrouw. Toch krijgen zij een heel hoopvolle boodschap, in een 'Godsspraak', een Woord van de HEER zelf:

*Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

Jeremia 29:11

Voor die ballingen in Babel moet dat een geweldige bemoediging zijn geweest: Woorden van God zelf, die spreken van geluk en van hoop! Het zijn woorden met een geweldige diepgang:

Mijn plan met jullie = letterlijk: mijn gedachten over jullie!

God laat zich in Zijn hart kijken. Ik laat weten hoe ik over jullie denk. Wat ik met jullie voorheb.

Gods gedachten zijn altijd weer gericht op het goede voor mensen. Altijd weer denkend vanuit Zijn verbondsbelofte eens gedaan.

'Ik heb jullie geluk voor ogen...en niet jullie ongeluk.'

Ook hier maar even de letterlijke variant: 'mijn gedachten over jullie zijn gedachten van vrede... van sjalom! En niet van kwaad!' God denkt over ons met gedachten van vrede. Vrede is de diepere variant van geluk.

Wij koppelen geluk misschien toch wel snel aan voorspoed! Dat het je goed gaat! Dat je gezond bent, en een goede baan hebt. Geen zorgen hebben, is geluk! Maar vrede... Gods vrede... overstijgt toch ons gevoel van geluk! Vrede is... dat het goed is *hoe het ook gaat!*

- Vrede met God!
 - Vrede met mensen
 - Vrede met jezelf
 - Vrede met de omstandigheden van je leven, ook als die niet zo rooskleurig zijn!
2. *Vraag: de brieven aan de gemeenten van het Nieuwe Testament hebben meestal dezelfde begroeting: 'Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van Jezus Christus de Heer!' Wat kun je opmaken uit deze begroeting voor de toekomst van de kerk?*

Vrede is dus een kernwoord voor een hoopvol leven. De vrede van God die blijft, die meegaat als een belofte voor heel ons leven, voor onze toekomst, voor onze wereld, voor onze kerk. Daar word je gelukkig van!

En dan komt er toch weer ruimte om in nieuwe omstandigheden opnieuw te leven. De ballingen krijgen de opdracht om in Babel een nieuw en betekenisvol bestaan op te bouwen (lees Jeremia 29: 4-6):

Voor die ballingen haast onmogelijk? Bouw maar weer een nieuw leven op? Vanwilt het niets? In een omgeving die je vijandig is? Kan dat voor de kerk? Bouw maar weer verder, ook al ben je klein en kwetsbaar, en zit niemand op je te wachten?

Ja, dat kan, omdat je mag terugvallen op de beloften van God. Je mag terugvallen op zijn gedachten over ons. Op zijn plan met deze wereld, met de kerk! Niet onze gedachten over wat kan en nog mogelijk is zijn bepalend, maar Gods gedachten!

3. *Vraag: Wat kun je als kerk doen om je toekomst weer opnieuw uit te stippelen als de wereld om je heen verandert? Betrek vers 7 bij je antwoord.*
4. *Vraag: Welke geestelijke houding past daarbij? En wat mag je dan verwachten? Betrek vers 12-14 bij je antwoord.*

'Ik zal in je lot een keer brengen, spreekt de HEER.' Ook dat is een Godspraak, het zijn woorden met volle nadruk. Daar kun je op bouwen!

Wat een start voor een nieuw seizoen van kerk-zijn. We zijn hoopvol, niet omdat de omstandigheden voor de kerk anno 2019 zo gunstig zijn. Niet omdat ons bestaan als gemeente lekker zorgeloos en gelukkig is. We zijn hoopvol omdat Gods gedachten over ons gedachten van vrede zijn, en niet van het kwaad! We zijn hoopvol omdat God ons toezegt dat we in elke nieuwe situatie het gemeente-zijn weer mogen beginnen, het kerkelijk leven, ook als de omstandigheden veranderen. En we zijn hoopvol omdat God gebeden hoort, en de dingen op Zijn tijd en naar Zijn wil ten goede leidt.

5. *Vraag: Bid jij voor de toekomst van de kerk? Waar bid je dan om?*

Hoopvol leven is niet alleen een verlangen, en niet alleen een belofte, maar ook vervulling. In de komst van Jezus heeft God zijn gedachten van vrede en zijn belofte van hoop helemaal waargemaakt! Als we samen als gemeente het heilig Avondmaal vieren, mogen we letterlijk proeven van Gods vrede en Zijn hoopvolle beloften voor ons.

6. *Vraag: kun je samen eens verder praten over hoe het vieren van het heilig Avondmaal de kerk kan helpen om hoopvol te leven?*