

Samenvatting en gespreksvragen

Themadienst 'Hoopvol leven voor Israël'

6 oktober 2019



Lezen: Deuteronomium 30

Vraag vooraf, om er samen in te komen: Welke rol speelt Israël als volk van God in jouw geloofsleven?

Israël in de ogen van God

In de Bijbel wordt door of namens God over het volk Israël gesproken met woorden van blijvende liefde en een eeuwigdurend verbond.



Lezen: Jeremia 31: 2-3 en Genesis 17: 7-8

1. *Vraag: Mag je dit soort teksten ook op jezelf als Christen betrekken? Waarom wel/niet?*

De keuze van Israël

Mozes stelt het volk Israël voor een keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Als ze, eenmaal in het beloofde land, God niet trouw blijven zal hun verblijf er van korte duur zijn.



Herlees Deuteronomium 30: 19-20

2. *Vraag: Welke keuze vraagt God van jou? Is die anders dan de keuze die Israël moet maken? Kun je uit Deuteronomium. 30:19-20 opmaken dat Gods beloften te vervallen als Israël niet de juiste keuze maakt?*
3. *Vraag: Hoe ervaar jij Gods beloften in jouw leven? Hoe zie jij de verhouding tussen Gods beloften en jouw verantwoordelijkheid?*

De geschiedenis van Israël

Mozes voorspelt in Deuteronomium 30 wat later werkelijkheid wordt: Israël dient andere goden en ontrouw aan Gods beloften. Dit moet voor Mozes, maar vooral voor God een verdrietige realiteit geweest zijn. Maar Israël krijgt wel de ruimte om terug te keren. In Deuteronomium 30 op veel plaatsen een woordje voor, dat in verschillende varianten hetzelfde zegt. Het is het Hebreeuwse woordje 'sjoev', met als grondbetekenis: 'terugkeren'

Onder andere:

- Vers 1: NBV: 'als je (uit de zegen en vloek die je voorgehouden is) daar lering uit getrokken hebt' = letterlijk: 'als je (die woorden van zegen en vloek) laat terugkeren in je hart.'
- Vers 2: '...en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert'
- Vers 3: Dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen

De Bijbel laat zien dat er altijd een weg van inkeer en terugkeer mogelijk is. Op Gods eeuwige belofte kun je terugvallen. Ook dat is hoopvol, want het zal keer op keer blijken nodig te zijn in de geschiedenis van het volk Israël. Ook al kan God hard ingrijpen, zoals in de Babylonische ballingschap werkelijkheid is geworden, zelfs na zo'n ingrijpend oordeel is er letterlijk een weg terug.

4. *Vraag: heb je zelf weleens zo'n periode van inkeer beleefd? Zou je iets van willen/kunnen delen met elkaar van hoe je Gods antwoord daarop hebt ervaren, of vind je dat te persoonlijk?*

Het ingrijpen van God

De geschiedenis van God en Zijn volk Israël lijkt zich steeds te herhalen. Geloofsafval wordt door God gestraft, dan volgt inkeer van het volk, dan volgt redding van God, maar toch volgt daarop weer geloofsafval. Er moet dus wel iets meer veranderen in ons leven wil er echte verandering komen. In Deuteronomium 30: 6 wordt een belofte gegeven die echt alles anders zal maken.



Lezen: nogmaals Deuteronomium 30: 6 en daarna Ezechiël 36:26-27.

5. *Vraag: Wat wordt met deze verzen bedoeld? Is deze belofte al werkelijkheid geworden voor Israël? En voor ons als Christenen? Wat merk jij daar dan van?*

Onze verhouding tot Israël

De stichting van de staat Israël in 1948 en de terugkeer van Joden uit heel veel plekken in de wereld heeft ertoe geleid dat veel Christenen anders zijn gaan denken over Gods beloften voor Israël. De gedachte dat de kerk de plek van Israël in Gods heilsgeschiedenis heeft ingenomen hoor je nog maar weinig. Daarvoor in de plaats is er verwondering over Gods trouw aan Zijn volk. De verhouding tussen onze kerken en Israël wordt op de website van de CGK als volgt samengevat: 'Onze ontmoeting met Israël willen we laten typeren door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.'¹

6. *Vraag: Waarom zou juist deze volgorde voor deze kernwoorden zijn gekozen? Hoe kun jij elk van deze kernwoorden in de praktijk brengen? En hoe kan de kerk dat doen?*

¹ <https://cgk.nl/project/kerk-en-israel/>

Zie voor meer info over de verhouding tussen de CGK en Israël: <https://www.kerkenisrael.nl/>