



Hart voor God en hart voor mensen

Liedblad, zondag 2 augustus 2020

09:30 **1^e dienst in serie van 3 over Nehemia**
Voorganger **dominee Bart Visser**

Psalm 65: 1 en 2 (DNP)

Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

Wat een geluk te mogen toeven
bij God de schepper thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen;
U staat aan onze kant.

Opwekking 734

1 God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik, dank op dank.
Groter bent U, dan in duizend levens
een mens bevatten kan.
Wat U doet, gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
uw goedheid met dit lied, dit lied.

2 Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dichtbij al zijn mensen,
dichtbij alles wat Hij leven gaf.

3 Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.
En als iemand valt of door het leven
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen, weten:
God is er altijd weer, steeds weer.

4 Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak zijn hand, dan val je niet.



5 Van zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

6 Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak zijn hand, dan val je niet.

Opwekking 72

1 Vanwaar de zon opgaat,)
tot waar zij daalt, ondergaat,) 2x
zij de naam van God geloofd.)

2 Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de Naam van onze God,
(halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

Orgelsolo - Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Opwekking 411

Refrein Geprezen zij de Here.)
Dag aan dag draagt Hij ons;) 2x
die God is ons heil.)

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.



Refrein

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid.

Refrein

Opwekking 436

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.)
Laat uw koninkrijk spoedig komen.)
Laat uw wil worden gedaan.)
In de hemel, zo ook hier op aard'.) 2x

Refrein Want van U is het koninkrijk,)
 de kracht en de heerlijkheid,)
 tot in eeuwigheid.) 2x

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Refrein Want van U

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad.

Refrein Want van U

Amen. Amen.

Gezang 293

- | | |
|---|--|
| 1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed! | 2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom! |
|---|--|



3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

17:00 Opgaan

Voorganger ds. Bart Visser

Joh. de Heer 306

1 Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven daar is God!
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

2 Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en Zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor gans 't heelal!

3 Roem, Christen, aan mijn linker en rechterzijd' is God!
Waar 'k machtloos nederzinke of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden, ja, overal is God!

Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.)
Ik bouw op U en ga in uwe naam.) 2x

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.)
Ik bouw op U en ga in uwe naam.) 2x

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan)
in rust met U die mij hebt voortgeleid.) 2x

